

CORONAVIRUS!!!!!!

HOE MIJN WEEK ER DUS UIT ZAG.

MIJN OOR DEED PIJN EN PIEKTE DE HELE TIJD. HET WAS HEEL IRRITANT.

WE ZIJN NAAR DE GENTBRUGSE MEERSEN GEWEEST. WE ZIJN IN HET GEBOORTEBOS GEWEEST. WE HEBBEN DE BOOM VAN MIJ GEVONDEN, TITUS EN CEZAR. 4 JANUARI, 29 MAART EN 14 OKTOBER. IK HEB OOK DIE VAN BERNARD GEVONDEN. TOEN GINGEN WE NAAR HUIS.

ALS WIJ WERKEN HELPT PAPA ONS & MAMA. OOK DAT IS LEUK ALS ZE ONS HELPEN. ALS ER MOEILIJKE DINGEN ZIJN PROBEER IK HET ZELF EERST EN ALS HET NIET LUKT VRAAG IK OM HULP. IK DENK DAT MAMA EN PAPA ZICH WEL KUNNEN BEZIGHOUDEN MET ETEN MAKEN, WERKEN EN ONS HELPEN.

PAPPA KAN NIET WERKEN OMDAT HIJ
TANDARTS IS EN HIJ IN DE MOND MOET
WERKEN VAN ANDERE WAAR HET VIRUS
KAN ZITTEN.

MIJN MAMA MOET NOG WEL WERKEN
WANT ZIJ WERKT IN HET ZIEKENHUIS.
HET CORONAVIRUS IS AL ERGER
GEWORDEN. WE MOGEN BIJNA NOOIT
MEER MEE NAAR DE WINKEL ANDERS
KUNNEN WE OUDERE MENSEN
BESMETTEN ZONDER WE HET WETEN.
ER ZIJN OOK VEEL DINGEN DIE NIET
DOORGAAN ZOALS: SPORT EN HET
FEESTJE VAN LUCA.
MAAR VOOR DE REST KAN IK ME GOED
BEZIG HOUDEN.

  EINDE ASTOR