

Politie helpt ons



Mijn mama en ik wilden naar de winkel gaan om het eten af te halen.

Maar toen... We wouden de auto starten maar hij deed het niet.

Dus mama zei: "We gaan niet naar de winkel we gaan een fietstocht maken."

Voor Tamira haar deur zagen we de politie.

We vroegen om ons te helpen met onze auto.

De politie zei: "Ok."

Ze gingen mee naar onze auto.

Ze deden de startkabels aan hun auto en de onze.

"VROEM VROEM ...", deden ze voor 2 min.

Dan deed onze auto het eindelijk.

Maar de batterij was helemaal leeg en we moesten een nieuwe hebben.

De politie belde naar een garagist.

Mama zei: "Maar dat is geen nodige verplaatsing."

De politie zei: "Het is wel belangrijk dat onze auto ok is."

Dus we kregen een escorte en dat betekent dat je de politie moet volgen naar ergens.
In ons geval was dat de garage.

Onderweg keken ze naar ons zoals we een bank had overvallen.

Als we daar waren zei de garagist: "JE BATTERIJ IS KAPOT!!!"

De politie ging weg en de garagist zei dat hij een batterij kon halen maar dat duurde een half uur.

Als hij terug was deed hij de batterij in onze auto en we konden weer rijden.

LANG LEVE DE POLITIE

EINDE AXEL



