

Mijn loombandje

In het begin van de corona tijden wou ik iets doen want ik verveelde me.

Ik bedacht: ik wil het langste loombandje maken. Dus ik vroeg aan mijn mama of ze loombandjes wou bestellen en dat deed ze.

Een paar dagen later waren mijn loom- bandjes er.

En toen begon ik.

Als ik naar een YouTube-video kijk, werk ik aan mijn bandje.

De uren vlogen voorbij en ik had het niet door. Het leek voor mij vijf minuten.

Mijn loombandje werd groter en toen ik keek had ik een loombandje van tien meter. Ik zou graag in het Guinness world records-boek komen.

En als jullie me willen helpen mag dat altijd want hulp kunnen we goed gebruiken. Ik ben al blij dat ik dit al bereikt heb met mijn loombandjes. Als jullie nog loombandjes hebben en het niet gebruiken, wil je het aan mij geven of als je me wilt helpen, zelf een stuk maken?

Groetjes Axel