

Tweede week Coronavakantie

De tweede week heb ik brieven geschreven, ik heb gewerkt, gebingeld en buitengespeeld.

Als Astor komt lopen in de Rozenbroeken komt hij aan mijn tuin staan en kunnen we een babbeltje doen.

Soms verveel ik me wel omdat ik niet met mijn vrienden kan spelen. Gelukkig kunnen we wel nog met elkaar bellen en brieven sturen.

We hebben ook een dagschema daarop kunnen we zien wat we moeten doen.

(Ik kan ook tekenen gelukkig maar!!!!) Als ik me verveel lees ik een boek of speel ik buiten.

Gelukkig mogen we nog buiten want in Italië en Spanje mogen ze voorlopig niet meer buiten.

Bernard