

# De SUPER



# TOFFE

# Vakantie



Ik zal van het begin beginnen. Vrijdag was het mijn verjaardag. Wat een toeval, waarom? Omdat het net de dag voor de vakantie was. Het was een hele leuke dag, ik had heel veel plezier gehad toen was het tijd om naar de muziekles te gaan. Dat vond ik minder leuk. Na de muziekles kwam mama mij op halen. En gingen we naar huis. Dan ging ik naar een heerlijk restaurant. Ik at spaghetti, Rosie at ook spaghetti Gloria at pizza, papa en mama ook. Na het eten zeiden we: "zucht dat

was lekker en ik zei dat was heerlijk! Na het lekkere restaurant gingen we naar huis. Toen was het al heel laat, mijn twee zussen gingen al gaan slapen. Mama, Papa en ik gingen in de groenachtige zetel zitten en keken de film Kiki. De film Kiki gaat over een heks, een meisje van ongeveer 12 of 13 jaar dat ALLEEN naar een stad gaat!! En komt van alles tegen. Als je meer wil weten ja dan zal je de film moeten bekijken. Na de film gingen we gaan slapen, ja mama en papa gingen ook gaan slapen, want het was al laat hoor! Ik lag in mijn bed en zei: "Dat was een leuke dag!"

De volgende dag kon ik uitslapen. Iedereen was wakker en we gingen gaan ontbijten. Die dag was het rustig. Zondag was het ook rustig of ik weet het niet zo goed meer.

**Billie**

