

Gelukkig eiland en erg eiland!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

deel 1

Er was eens een eiland en iedereen was gelukkig op dat eiland. Maar er was ook een eiland dat heel ongelukkig was.

In het gelukkige eiland was er een meisje. Dat meisje heette Billie en ze was 12 jaar. Iedereen vond haar een bijzonder meisje, omdat ze heel graag knutselde en ze had een heel speciaal handtasje, dat leek klein vanbuiten maar vanbinnen kon je er super veel dingen in stoppen. En in dat tasje zat er heel veel knutselgerief.

Op het eiland werd iedereen verwend door de koning, iedereen at heel veel en de koning ook.

Op erg-eiland was iedereen ongelukkig. Ze waren heeeeeeeeeeeel arm, er was een jongen die jongen heette Oscar en hij was 14 jaar. Hij woonde er met heel zijn familie, ze hadden bijna geen eten. De familie had maar 5 euro en dat was echt niet veel.

Maar op een dag vond de jongen een moestuin, en die moestuin was heel bijzonder. Die moestuin zat vol met snoep, koek, chocolade...

De jongen ging vliegensvlug naar zijn familie en vertelde over de moestuin...

Wordt vervolgd.... Billie