



ONTBIJT OP BED

IK WERD WAKKER IN MIJN BED EN IK GING BIJ MAMA EN PAPA LIGGEN.

TOEN WERD ROSIE WAKKER EN GING ER OOK BIJ LIGGEN.

OPEENS ZEI PAPA TEGEN ONS GAAN JULLIE DE TAFEL AL ZETTEN?

WIJ TWEETJES ZEIDEN: "JA GEEN PROBLEMO!"

TOEN GINGEN WE NAAR BENEDEN EN IK ZEI: "*Rosie gaan we ontbijt op bed doen voor Mama Papa en Gloria?*" *Ceerst vroeg ik aan Gloria of ze wou mee doen maar ze wou nog wat blijven liggen.}*?

ROSIE ZEI: "GOED IDEE"

EN WE BEGONNEN ER DIRECT AAN. IK WAS VAN PLAN OM EEN KOFFIE EN EITJE TE MAKEN MAAR ROSIE ZEI DAT HET GEEN GOED IDEE WAS OM MET VUUR EN DE KOFFIEMACHINE TE WERKEN. DUS PAKTEN WE TWEE PLATEAUS, BORDJES, BOTERHAMMEN, CONFITUUR, CHOCO, SPECIALE CHOCO, EEN

STUKJE ZWARTE CHOCOLADE EN EEN GLAASJE WATER MET EEN KAARTJE ER BIJ. EN GINGEN NAAR BOVEN.

MAMA, PAPA EN GLORIA WAREN HEEL VERRAST.

PAPA VOND HET HEERLIJK GLORIA EN MAMA OOK. (*het was mijn droom om een mama en papa te verrassen en dat is me gelukt.*)

HET WAS DE LEUKSTE OCHTEND VAN DE WERELD!!!

EINDE



Billie!!!

