

Ik heb een eigen kamer

Eerst sliepen mijn zussen erbij en dan ging mijn zus Loulou weg omdat ze een eigen kamer wou.

2 jaar later: nu heb ik ook een eigen kamer en Stella ook. Ik ben kei blij, maar ook weer niet omdat ik in een stapelbed lag. Ik sliep boven en boven voel ik me veiliger.

Na de lockdown gaan we naar de Ikea om dingen te kopen om onze kamer op te fleuren.

Ik zal 2 foto's tonen:



Dit zijn de beelden van mijn nieuwe kamer.

Jeanne