

Thuis

Ik mis jullie zo hard!!

Ik dacht dat ik het nooit zou zeggen maar ik mis school!

Maar ik ben ook blij want Amber is terug thuis en we hebben al veel gespeeld.

Weet je, gisterenavond om half 6 kwamen er twee jongens naar onze tuin. Eigenlijk klommen ze over het hek en namen onze ballen mee maar gelukkig zag mama het en deed het raam open en riep: 'jongens niet doen, die zijn van onze kinderen!'

De jongens twijfelden en gooiden één bal terug.

Toen kwam Jef en zei: 'Kom geef die bal terug'. Dan deed Bart het raam open en zei: 'En een beetje rap!'

Ik was supermoe omdat ik gaan fietsen was en ik ben naar de meter van mijn broer geweest.

We hebben op de stoep getekend en toen we juist naar mijn nichten gingen deed Annelies het raam open en we deden een raambabbeltje en reden naar mijn nichtjes. Caroline zat voor het raam en toen kwamen Era en Luz. We legden het cadeau op de grond en toen konden ze het nemen.

Vriendjes misschien staat er op een dag ook tekening bij jullie op de stoep...

Juliette