

The Bulungi twins!!!

Het was een gewone dag in Kalanga.

Een 4 jarige tweeling Jonathan en Joana speelde met de stokken.

Opeens was er een bewaker van de Bulungi's.

Ze kwamen de ouders van Jonathan en Joana halen, zij moesten bij hun tante Melena gaan wonen.....

10 jaar later.

De kinderen luisterden naar muziek in hun kamer.

Ze kregen een brief waarop stond dat ze de Bulungi's moesten gaan opzoeken.

Het was een brief van hun vader, die was al 11 jaar vermist.

De kinderen waren volop aan het trainen om het te kunnen overleven. Ze vonden nog een bericht waarop stond, dat De Bulungi's bijna ontdekt waren.

Dus ze moesten meteen vertrekken!

Ze stuurden net een berichtje naar hun vriendin Ellis.

Zij zat bij de tandarts, ze kreeg een beugel. De orthodontist zei pas op het einde dat ze geen snoep meer mocht eten!

Dus ze schreeuwde zoo hard, dat de orthodontist doof werd!

Dus voor de duidelijkheid dit is Ellis, ze is verslaafd aan snoep,

ze draagt snoep make-up, ze neemt overal snoep mee,

ze stelt veel rare vragen en ze is heel lief en sjiek. En dit is het tegenovergestelde van

Joana, de tweelingzus van Jonathan.

Ze is verslaafd aan bible, ze kan goed basketten en free-runnen en haar humor is heel droog, net als die van haar broer.

Tenslotte is haar vader al 11 jaar vermist!

Jonathan, hij lijkt eigenlijk precies op zijn zus. Ze zijn zeg maar dezelfde persoon, behalve dat hij een jongen is en Joana een meisje!

A handwritten signature in red ink that reads 'Joana'. The lettering is cursive and stylized, with a large 'J' at the beginning and a long, sweeping tail for the 'a' at the end.