

De saaiste maand van mijn leven

Ik en waarschijnlijk veel andere mensen vinden dit de saaiste maanden van ons leven.

We moeten de hele tijd binnen blijven. Ons haar wordt super lang en we zien onze vrienden twee keer zo weinig.

Maar er zijn natuurlijk ook een paar voordelen zoals: er is veel minder verkeer en het is veel rustiger.

Lou, papa en ik maken er het beste van. We gaan om de twee dagen naar het ijssalon Talamini daar hebben ze super lekkere smaken zoals: cactusvijg, passievrucht, cuberdon, mokka, hazelnoot en nog veel meer. Mijn broer en ik vinden cactusvijg, passievrucht en hazelnoot het lekkerste. Mijn papa vindt sabayon, hazelnoot en mokka het lekkerste.

Lou en ik doen een wedstrijd, het gaat zo: alle ijskramen van Gent doen mee met één ijsje. Welke ijs het lekkerste is, wint.

Op de 1^{ste} plek staat Talamini met cactusvijg, op de 2^{de} plek staat Gerard met groene appel en op de 3^{de} plek staat Nono met hazelnoot. We maakten ook een keer zelf waterijs van cola.

We gaan ook soms naar de Blaarmeersen.

Lou en ik hebben ook een hele grote stapel strips Van Kiekeboe, De smurfen en Jommeke gevonden. Ik heb nog niet alle strips van de Smurfen gelezen want er zijn 2 strips kwijt: Het smurfen paradijs en De grote smurfin. Mijn lievelingsstrip van de smurfen is De geldsmurf.

Zo ging elke week opnieuw.

Je ziet: het is dan wel saai, maar we maken er het beste van. Het is gelukkig ook zalig weer.