

Familie Banaan

Er is eens een familie. De familie bestaat alleen uit bananen: George is 11 jaar, Bart is 9 jaar, de papa is 45 jaar, de mama is 44 jaar, de opa is al rot en de oma is beschimmeld.

Hun aardsvijand is de kok want die maakt altijd bananenmoes.

George is bijna jarig. Hij heeft al een Bucketlist.

Daar staat een bak vol Kapla en veel boeken op zoals: 'Het leven van een Loser', het laatste boomhutboek en Julius Zebra.

Wat hij niet wil is een bananenmoesmaker.

Zijn ouders kochten een reuze aardbeientaart.

De beste vriend van George is Joe. En de beste vriend van Bart is Joey. Hun neef heeft als job, rechter.

In het echt is hun neef ook rechter. De nicht is gelukkig wel even recht als de andere.

Ze zijn allemaal in het zelfde ziekenhuis geboren genaamd de Bananenboom. De familie is in een grote groep geboren samen met zo een 50 andere bananen.

De familie komt oorspronkelijk uit Afrika maar ze zijn naar België verhuisd. Ze wonen nu in een supermarkt. De straat noemt Fruit. De straat naast hun noemt Vlees.

Ze spelen ook in films, reclames en series zoals 'Banaantje Joe', de film, Bart de banaan, George is rot en reclames van bananen.

Ze zijn ook bekend door hun liedje genaamd de Bananenrap.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

Vic